

Het bombardement op Rotterdam

Het verbaasde Hitler op 14 mei 1940 dat het Nederlandse leger al vier dagen weerstand bood. De strijd duurde hem te lang. Om de overgave af te dwingen dreigde hij met een bombardement op Rotterdam. Kolonel Scharroo, de commandant van het Nederlandse garnizoen in Rotterdam, vroeg om uitstel. Dat werd verleend, maar de Heinkel-bommenwerpers waren al onderweg. Afsproken was dat ze zouden omkeren als ze rode lichtkogels zagen. Die werden wel afgeschoten, maar een deel van de luchtvloot zag de lichtkogels niet. Zo'n honderd Heinkels lieten op 14 mei om halftwee 's middags hun bommen vallen op Rotterdam.

Het bombardement duurde slechts twaalf minuten, maar had een vernietigende kracht. Op veel plaatsen sprongen de gas- en waterleidingen, waardoor de ramp nog groter werd. Tot overmaat van ramp draaide de wind en werd het vuur verder aangewakkerd. De brandweer was twee dagen bezig het vuur onder controle te krijgen. Van heinde en verre schoten brandweerkorpsen te hulp. Toch duurde het tot half augustus voordat het nablussen gestaakt kon worden.

De Duitse legerleiding dreigde nog andere steden te bombarderen als de Nederlanders zich niet overgaven. Generaal Winkelman beseftte dat de Duitsers de strijd uiteindelijk toch zouden winnen, en besloot nog diezelfde dag te capituleren. Op 15 mei werd de overgave officieel ondertekend, met uitzondering van de provincie Zeeland. Daar waren nog veel Franse troepen die Nederland te hulp waren geschoten. Zij hadden het feitelijke commando overgenomen. De Duitsers richtten nu al hun krachten op Zeeland. Op 17 mei werd ook Middelburg gebombardeerd. Er vielen 'slechts' 22 doden, maar ook hier werd de hele binnenstad verwoest. Daarmee was de laatste weerstand in Nederland gebroken.

De toestand in Rotterdam was zo chaotisch dat het nog lang na de capitulatie niet duidelijk was hoe groot de schade was. Bovendien probeerden de Duitsers hun actie zo veel mogelijk te verdoezelen. Ze verboden de verspreiding van foto's, opdat de haatgevoelens van de Nederlanders niet werden aangewakkerd. Zo drong de waarheid rond het bombardement op Rotterdam maar mondjesmaat door tot de rest van Nederland.

Volgens de laatste gegevens zijn er 1147 mensen omgekomen en 24.000 huizen vernietigd. 78.000 mensen raakten dakloos.