

Rassenzuivering

Hitler en zijn aanhangers waren van mening dat het ene mensenras beter was dan het andere. De nazi's probeerden wetenschappelijk te bewijzen dat hun eigen volk, het Germaanse ras, het allerbeste was. De volkeren van Noordwest-Europa – dus ook de Nederlanders – zouden veel sterker en slimmer zijn dan de andere volken op de aarde.

Er was maar één dreiging voor de superioriteit van het Germaanse ras: de raszuiverheid zou verloren kunnen gaan. Dat kon gebeuren door gemengde huwelijken met mensen van andere rassen, maar ook door Germanen met een geestelijke afwijking. Daartoe rekenden de nazi's niet alleen verstandelijk gehandicapten maar ook homoseksuelen. Het Duitse Rijk moest gezuiverd worden van dit gevaar.

Hitlers rassentheorieën hielpen hem de grote massa's achter zich te krijgen. Hij beschuldigde een aantal groepen die toch al niet populair waren van alle ellende in de wereld: joden, Sinti en Roma (die de meeste mensen kennen als zigeuners, maar dat is een scheldnaam), homoseksuelen, Jehova's getuigen en verstandelijk gehandicapten. Zij werden als minderwaardige mensen beschouwd en moesten worden uitgeroeid. De 'gewone' Duitsers voelden zich supermensen en droegen de man die hun dat had aangepraat op handen.

Het resultaat is meer dan een halve eeuw later nog steeds verbijsterend: miljoenen mensen zijn op beestachtige wijze afgemaakt, omdat de nazi's vonden dat ze geen recht op leven hadden. Bekend is dat meer dan zes miljoen joden vermoord werden. Het lot van de Sinti en Roma was niet minder erg. Ongeveer een miljoen van hen zijn vermoord. Zij kwamen vooral uit Oost-Europa.

In Nederland woonden in 1940 ongeveer 3500 Sinti en Roma. Dat waren er zo weinig doordat ze in de voorgaande eeuwen ook in Nederland massaal vervolgd en vermoord werden. Op 16 mei 1944 werden 245 Sinti en Roma opgepakt bij de zogenaamde zigeuner-razzia en via Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd. In totaal zijn tussen de 2300 en 2500 Nederlandse Sinti en Roma in de vernietigingskampen terechtgekomen. Slechts dertig van hen overleefden de oorlog.